

zoals mijn
Goede Vader
zei



MARTEN TOONDER

de tijwisselaar, de kwade inblazingen, de hupbloemerij

Diep aangrijpend! De held in dit werk, die op hoogstaande wijze het hoofd biedt aan de schokkende hedendaagse wereld, leert ons hoe een onbedorven knaap gevormd werd tot een heer van stand door de diepe gedachten die zijn goede vader hem meegaf.

