



MIJN EIGEN
EENZAME
WEG

MARTEN TOONDER

de herenopstand, de hachelbouts,
de bommellegende

*Wanneer ik de blikken
om mij heen sla stoot ik
maar al te vaak het hoofd
tegen andermans veren,
waarmee de meeste lieden
koning kraaien.*

*Want in deze donkere
tijden waait iedereen met
alle winden mee, terwijl
de zure appels op de
lange baan geschoven
worden.*

*Dit meesterwerk is dan
ook een verademing!*

