

IK VOEL DAT
HEEL FIJN AAN



MARTEN TOONDER

de opvoeding, de aamnaak

'Er zijn dingen die ik heel fijn aanvoel,' aldus de heer O.B.B. te R. Laatst hoorde ik een toeter en voelde een schok van achteren - een dame probeerde mij blijkbaar te passeren. Ik dacht, dat het raampje open was, maar het was dicht, zoals ik merkte, toen ik mijn hoofd er door stak.

