

HAD IK MAAR
BETER
GELUISTERD



MARTEN TOONDER

de pronen, de zonnige kijk

*'Opnieuw is hier een parel
uitgebroed, die ligt te roepen
in de woestijn der
Nederlandse letteren,'
schrijft ons de heer O.B.B.
te R.*

*'Maar de titel, die men op
dit juweel gedrukt heeft,
springt mij in het oog als een
misgreep die mij van het
hart moet. Immers; hierin
wordt de nadruk gelegd op
de waarschuwingen van
stuurlieden aan de wal, die
een heer te binnen schieten
wanneer hij in de sloot zit.'*

