



MARTEN TOONDER  
De Grote Onthaler

*‘Waarom? Hoe?  
Waarheen?’  
zo schreef ons de heer  
O.B.B. te R.  
‘Is er dan nergens een  
Boodschap?’ vraag ik  
mij wel eens af. En  
velen, die met mij  
hooglopend in de put  
geraakt zijn - en  
uitgeblust op de  
scherven van hun hoop  
zitten, roepen het mij  
na.*

