



MARTEN TOONDER

de kiekvogel, de uitvalsels

*Een heer slaat zijn  
roerselen niet op de  
grote trom, zodat hij  
maar al te vaak over  
het hoofd wordt gezien  
en over zich heen laat  
lopen.*

*Maar als hij dan door  
een tere vrouwenhand  
in het veld getrokken  
wordt waar hij uit  
geslagen is bloeit de  
zon weer open en komt  
hij tot een ontplooiing  
waar men van opkijkt.*

